

Ha en go^o dag alla goa^og

kåserier om livet

av Ulf Lidman

Ulf Lidman Training

www.ulflidmantraining.com

ulf@ulflidmantraining.com

facebook.com/livskris

© Ulf Lidman, 2014.

ISBN 978-91-7609-476-1

Första upplagan

Mångfaldigande av innehållet i denna bok, helt eller delvis, är enligt lag om upphovsrätt förbjudet utan medgivande av förlaget. Förbudet avser såväl text som illustrationer och gäller varje form av mångfaldigande.

© Fotografier: Peter Fletcher, www.peterfletcherphotography.com

Grafisk form: Jonaz Vaneryd/damano.com

Publicerad genom Publit, Stockholm. Se sista sidan för tryckinfo.

Det är underbart att vara människa! Det är ibland svårt när mänskliga begränsningar gör att livet är tufft. Så är det dock mellan varven för oss alla. Livskriser är en del av livet. När vi hamnar i situationer som är tunga kan det vara gott att läsa några goa ord riktade till goa människor.

Texterna är hämtade från den blogg som jag skriver om livets fram- och baksidor.

Hoppas boken ger dig en själslig styrketår för det är precis det som är avsikten.

Boken är tillägnad mina fantastiska söner Adam och Timothy, min fine bror Stefan samt min själsfrände Katarina Arnold.

Ha en go dag alla goa



Innehåll

- Kärlekens kraft! 9
- Sluta snörpa – tala i klartext! 13
- Är du värd en medalj? 17
- Destruktiva klyschor 21
- Vem är ansvarig? 25
- Ensamhet 29
- Att undvika det negativa till varje pris 33
- Men väx upp! 37
- Du får vara ledsen 43
- Låt mig bara få vara! 47
- Åskådare som inte vill andra väl 51
- Kärlek utan gränser är inte alltid kärleksfull 55
- Att finnas vid någons sida 59
- Det viktiga är inte hur vi sörjer, utan att vi sörjer 63
- Familj 67
- Där satt hon med rumpan bar 71
- Vem finns i ditt liv? 75

Tatuerad i själen 79
Var släpper du dina mentala fisar? 83
Självupptagenhet! 87
Livet ger oss ärr 91
Stress!! 95
Håll ut! 99
Omge dig med mäniskor som vill dig väl 103
Sluta generalisera 107
Skitprat! 111
En mjukgörande salva för socialtjänsteldsjälar 115
Ondskan! 119
Att tala om vad du behöver är en styrka! 123
Trofasthet! 127
Individen är alltid viktigare än metoder och verktyg 131
Att välja sina strider 135
Bromsa upp i ekorrhjulet 139
Livet är en räkmacka 143

Att bli slickad 147
Vem får förmånen att finnas i ditt liv? 151
Stupet 155
Jag vill dig väl! 159
Gav dig detta mersmak? 165



Kärlekens kraft!

En dimension som går utöver tankar och känslor. Det är vad jag tror på. En del kallar det andlighet, en del kallar det tro. Den kommer paketerad i så många olika färger och former. Det är just detta som gör det hela så jäkla häftigt.

I alla tider har olika organisationer, religioner och idéburna grupper försökt få monopol på denna kärlekens kraft. De beter sig som små barnungar i sandlådan som tycker att deras sätt att tro, känna och uppleva är det enda rätta.

De hänvisar sedan till någon skrift eller bok som är skriven av människor och hotar med evigt straff om människan inte håller sig till "sanningen". Då är saken klar: kärlekens kraft har blivit ersatt med rädslans kraft där hot om straff blir viktigare än kraften själv.

Villkorad kärlek är ett hån mot kärleken.

Om du får kontakt med kärlekens kraft genom att gå i skogen, känna dofterna och se det vackra så låt ingen ta det ifrån dig eller säga att det inte är bra nog. Tvinga bara inte någon som inte är en skogsmulle till de aktiviteter och upplevelser som fungerar för dig.

Om du älskar att gå i nattvardsmässa och känna mysteriet i riten och kyrkans sakrament, låt ingen ta det ifrån dig. Men tvinga inte dina sanningar på någon annan, delta i att skapa en "vi-och-dem-känsla" eller tro att din sanning måste vara allas sanning.

Om du fastar under Ramadan och får kontakt med kärlekens kraft på detta sätt. Njut! Tvinga dock inte någon annan att tro som du tror.

Kärlekens kraft är så stor att den räcker åt oss alla. Formen för den eller hur den är paketerad är bara ett fantastiskt sätt för så många människor som möjligt att kunna få tillgång till den utan att behöva bli invaderade av sanningssägare och rädda mänskor. Om ditt paket är runt – jubla över att någon annans paket är fyrkantigt.

Kalla mig gärna universalist eller något annat. Jag har varit med i så många smalspåriga sammanhang att jag fullkomligt njuter av att vara ute och segla på kärlekens ocean. Livet är ett oändligt stort äventyr där vi styrs av kärleken. Den smalspåriga järnvägen går istället på rädslans räls.

Oj vad flummigt och okontrollerbart detta blev. Men kärlek och kontroll hör liksom inte ihop tycker jag.

Ha en go dag alla goa!

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Mats".